



# Tuần Báo Vô Vi

10 tháng 11 năm 2024

Số 733

Email: [tuanbaovovi@gmail.com](mailto:tuanbaovovi@gmail.com)

Website: [www.voviphatphap.org](http://www.voviphatphap.org)

## Tuần này :

- Mục Bé Tám
- Lời Vàng Tiếng Ngọc
- Sinh Hoạt Bạn Đạo
- Thi Ca của Đức Thầy
- Bên Đèn Đọc Sách

Tờ báo hàng tuần của Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp phục vụ cho bạn đạo Vô Vi thế giới

## Mục Bé Tám

Copyright by Lương Sĩ Hằng-Vĩ Kiên. All rights reserved.

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám, viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,  
Bé Tám



Phần câu hỏi dành cho buổi sinh hoạt “Mục Bé Tám”:

- 1) Thiên nhiên hùng vĩ là sao ?
- 2) Do đâu có sự trở ngại ?
- 3) Việc tốt đẹp đến từ đâu ?
- 4) Thân thương là sao ?
- 5) Nghiêm luật của Trời Đất là gì ?
- 6) Luật pháp thế gian có hữu ích cho người tu thiền hay không ?
- 7) Người tu Vô Vi cần chữ tín hay không ?

Copyright © Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên & VÔ VI. All rights reserved.

<p>1) Montréal, 15-06-97 5:50 AM  <b>Hỏi:</b> Thiên nhiên hùng vĩ là sao ?  <b>Đáp:</b> Thưa thiên nhiên hùng vĩ là cảnh vật tự nhiên hình thành, hợp khí cùng Trời Đất, nơi đó gọi là thắng cảnh có một không hai. Ai nhìn qua cũng thán phục sự vĩ đại của Trời đất.  Kệ:  Thiên nhiên cảnh đẹp duyên hùng vĩ  Có một không hai chuyển tiếp ghi  Thực hiện phơi bày trong thực chất  Luân lưu tại thế vẫn duy trì.</p>	<p>2) Montréal, 16-06-97 5:55 AM  <b>Hỏi:</b> Do đâu có sự trở ngại ?  <b>Đáp:</b> Thưa do sự thiếu thông cảm lẫn nhau, cho nên xảy ra sự trở ngại, thế gian là cõi tạm nhưng mỗi mỗi cũng phải thông cảm với nhau, nhiên hậu mới có cuộc sống hòa bình.  Kệ:  Cuộc sống chung vui ý thiện lành  Hòa bình chung hợp thật là thanh  Thực hành chất phác trong sự thật  Quý tướng Trời cao đạt ý thanh.</p>
<p>3) Montréal, 17-06-97 5:00 AM  <b>Hỏi:</b> Việc tốt đem đến từ đâu ?  <b>Đáp:</b> Thưa việc tốt đem đến từ sự thất bại hay là từ khó khăn đem đến việc tốt. Sự thất bại là mẹ đẻ của sự thành công, sau sự khổ tức là sự vui, người tu từ động loạn trở nên thanh tịnh.  Kệ:  Kích động giúp hồn trong tiến hóa  Dày công tu luyện tự mình xa  Tinh đời đen bạc không còn nữa  Tiến hóa không ngừng tự vượt qua.</p>	<p>4) Montréal, 18-06-97 5:20 AM  <b>Hỏi:</b> Thân thương là sao ?  <b>Đáp:</b> Thưa thân thương là hiểu họ như mình, cũng nằm trong nguyên lý của Trời Đất hình thành, chung một khả năng trong thực hành.  Kệ:  Cùng hành từ trước tiến hòa thanh  Chẳng có cạnh tranh chẳng giựt giành  Trời đất hợp bàn khai triển trí  Hướng thanh tự cứu tự mình thanh.</p>
<p>5) Montréal, 19-06-97 2:45 AM  <b>Hỏi:</b> Nghiêm luật của Trời Đất là gì ?  <b>Đáp:</b> Thưa nghiêm luật của Trời Đất là sự xán lạn ẩn tàng trong nội tâm. Người tu thiền phải thanh tịnh, thì mới cảm nhận được điều này.  Kệ:  Bình tâm niệm Phật giải vui vầy  Cảm thức trần gian một cái cày  Trí tuệ phân minh đi tiến bước  Trì tâm tu luyện lại càng may.</p>	<p>6) Atlantic City, 20-06-97 3:00 PM  <b>Hỏi:</b> Luật pháp thế gian có hữu ích cho người tu thiền hay không ?  <b>Đáp:</b> Thưa luật pháp thế gian đã hình thành sau sự rắc rối và mất trật tự của quần chúng, rất hữu ích cho người tu thiền.  Kệ:  Sống yên đúng luật chẳng lo phiền  Tu tiến bình tâm tự tiến xuyên  Đời đạo phân minh không dấy động  Bình tâm thực hiện dứt tâm phiền.</p>

7) Atlantic City, 21-06-97 4:15AM

**Hỏi:** Người tu Vô Vi cần chữ tín hay không ?

**Đáp:** Thưa người tu Vô Vi rất cần chữ tín, nếu thất tín không phải Vô Vi. Lợi dụng Vô Vi để làm điều sai quấy, tức là hại chính mình, không làm sao bước đến ngưỡng cửa Vô Vi được, phần hồn sẽ bị đọa lạc ở tương lai.

Kệ:

Tu hành thất tín lại làm sai  
Nghĩa khí không còn tâm tự hại  
Tạo khổ cho tâm gieo ý độc  
Trí tâm không sáng sống tự đày.

## Tưởng Niệm Tổ Sư Đổ Thuần Hậu 12 tháng 11 năm 1967



Kính Thưa Toàn Thể Quý Bạn Đạo,

“Uống nước nhớ nguồn” một nền tảng cao quý đối với một xã hội hay một tổ chức luôn luôn coi trọng luân thường đạo đức. Cũng theo truyền thống quý báu này, ngày tưởng niệm Tổ Sư hằng năm 12 tháng 11 là một ngày lễ quan trọng với tất cả bạn đạo Vô Vi trên thế giới, qua công ơn sáng lập Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí của Đức Tổ Sư - Đổ Thuần Hậu

Ngày tưởng niệm Đức Tổ Sư hằng năm, ngoài những hình thức hội họp lễ nghi, đây cũng là cơ hội gia đình Vô Vi quây quần hội tụ, nêu cao tinh thần “Tôn sư trọng đạo” một lòng tri ân, ghi nhớ công lao hạnh nguyện tu hành của Thầy Tổ. Cùng nhau thực hành, tiếp tục duy trì và phát triển những thành quả sáng tạo mà Đức Tổ Sư đã để lại.

Nhân dịp lễ tưởng niệm Đức Tổ Sư, chúng con thành kính tri ân Đức Tổ Sư đã sáng lập pháp thiền khoa học, thực hành hữu dụng, mang lại lợi ích cho người Việt Nam nói riêng và cho nhân sinh nói chung.

Kính chúc tất cả các bạn đạo Vô Vi gặt hái được nhiều thành quả tu tập trong ngày tưởng niệm Đức Tổ Sư.

Kính Thưa,  
Ban Biên Tập “Tuần Báo Vô Vi”

## 53 CHƠN KINH

### Chơn Kinh 15 (tiếp theo)

...

Có thực hành mới có biết, lý luận không thể nào biết được. Những gì người truyền pháp đã giảng mà người đời thường ăn cắp nói đi nói lại, truyền thuyết nói bậy nói bạ, rồi đồ thêm rồi trật lất hết trội, đề cao là Tiên, là Phật, là Thần, là Thánh, làm cho mọi khối óc đều lo sợ khi gặp. Kỳ thật người tu phải trở về bình đẳng, thương yêu và xây dựng. Người tu không có quyền ám hại bất cứ ai, không giận bất cứ ai, chỉ dìu tiên khai mở chính mình và dìu tiên những gì ở xung quanh chúng ta mới thật sự kêu bằng giải nghiệp tâm.

Nếu không xuất phát đi lên mà cứ nhờ người ta phù hộ thì điều đó con ma lười biếng sẵn có trong thể xác chúng ta luôn luôn thích sự phù hộ, thích những gì người ta làm rồi mình ăn chứ mình không chịu làm để ăn, đó là thuộc loại lười biếng cũng như con ma. Nguyên khí của Trời Đất đã dưỡng thành nó lớn lên, mà nó còn từ bỏ nguyên khí của Trời Đất và nó không hiểu nguyên lý của Trời Đất đã xây dựng cho nó, nó cũng quên luôn rồi đâm ý lại, thì tu trong lệ thuộc làm sao tiến hóa được?

Người tu phải dứt khoát thất tình lục dục, nhân duyên là vậy. Có như không, tu thanh nhẹ rồi cái chuyện có chúng ta thấy không, không có lo. Chúng ta hiểu rõ vạn sự trên đời là không, chuyện gì phải lo?

Dứt khoát tu tiến mà thôi, ngày đêm thanh tịnh lo công phu tu thiền thì chỉ có tiến không có lùi. Vui trong thanh tịnh, vui trong sự sáng suốt, vui trong khả năng sẵn có của chính mình, đồng hành với nhân loại, hòa cùng Trời Đất mà tiến thân, dẹp bỏ tất cả những sự chấp mê. Trai giới mà tâm không chịu ăn chay, tâm làm bậy mà nói chuyện trai giới gì? Ăn thì khổ, hành sai khối óc, chuyển sai, hành sai, luồng điện không mở là tức nhiên hành sai, thì uống cho một kiếp người có xác mà không biết khai thác lấy chính mình, tự tạo buồn phiền cho chính mình, gây rối cho chính mình và không tháo gỡ được.

Duyên lành Trời cho chúng ta có thể xác đầy đủ cơ năng trong cơ tạng, có lục căn lục trần mà không chịu tu tiến để khai mở nó ra, thì tạo loạn cho chính mình mà thôi. Lo sợ, lo sợ tất cả những chuyện vô lý. Người thế gian ai cũng muốn có thể lực, có tiền, nhưng mà cái đó cuối cùng là tạo động, nằm trong luật nhân quả thấy rõ. Nhân không tốt, có thể lực hại người là nhân không tốt, cái quả thì không lành. Kết quả hai năm sắp chết nó nhiều chuyện xảy ra lắm.

(còn tiếp)

Lương Sĩ Hằng-Vĩ Kiên



**Lưu Ý:** Bài viết cho mục “Sinh Hoạt Bạn Đạo Thế Giới” không ngoài mục đích giúp bạn đạo địa phương thông tin tới cộng đồng Vô Vi. Những tin tức này không phản ảnh quan điểm của Tuần Báo Vô Vi. Ban Biên Tập Tuần Báo Vô Vi hoàn toàn không chịu trách nhiệm về nội dung của các bài viết này.



### THIÊN ĐỊA NHÂN



Thiên thời Địa lợi có Nhân sinh  
Thiên Địa Nhân chung một khối tình  
Người sống trong Trời, Trời Nhân tánh  
Địa là Mẫu Mẹ định Nhân hình  
Soi Hồn chiếu Vía thông Thiên Địa  
Thiên Địa quân bình Nhân hóa sinh  
Thường chuyển vào ra khai đại đạo  
Nhân cùng Thiên Địa hiệp chơn tình.

Bản thể con người được cấu trúc xương sống đứng, đầu đội Trời chân đạp Đất, bên trong có Hồn có Vía là chủ nhơn ông và chủ nhơn bà, có nhiệm vụ điều khiển ngũ quan, vận hành lục phủ ngũ tạng và mọi cơ năng trong bản thể hình thành sự sống con người cảm thông cùng Thiên Địa. Là một thực thể hoàn hảo dành cho phần Hồn làm phương tiện đi khắp nẻo đường học hỏi, như một chiếc giá bằng vàng, ngày đêm nâng niu và luôn luôn tạo điều kiện thuận lợi cho viên ngọc Linh Hồn vươn lên tỏa sáng, nên được liệt vào hàng tam tài Thiên Địa Nhân.

Đức Thầy dạy “*Pháp lý Vô Vi là đời đạo song tu, có đường lối rõ ràng, có Soi Hồn, có Pháp Luân Thường Chuyển: Pháp Soi Hồn của*

*Vô Vi tập trung khối thần kinh chính giữa chân mày là để dẫn tiến phần Hồn hòa hợp với tinh ba của vũ trụ mà tiến hóa...*” Đức Thầy còn dạy “*người tu nói là chám sáng phát ngay trung tâm chân mày, đó gọi là Máu Ni Châu phát triển lên hòa hợp tinh ba vũ trụ, tinh khí đầy đủ biến thể thành cơ thể nhỏ hơn, gọn gàn hơn gọi là Hồn*”.

Đức Thầy còn dạy rằng: “*cái ruột cung ứng điện năng cho khối óc (thuộc Thiên?), cho nên chúng ta lo cho khối óc và lo cho cái ruột (thuộc Địa?), “Soi Hồn là tập trung khí điển trung tâm bộ đầu phát triển đi lên, hòa hợp với tinh ba vũ trụ, và Chiếu Minh để làm cho bộ ruột được thanh lọc điều hòa thì phần Vía mới nhẹ*”. “*Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí*

Phật Pháp ngày ngày ăn vô bao nhiêu tối phải giải ra bấy nhiêu, có đường hướng khứ trước lưu thanh để giải ra, thì độc tố đâu có tích trữ dồn cục mà sanh ra bệnh...”

Hành giả Vô Vi thức dậy vào thời Tý 12 giờ khuya là lúc Trời Đất thông khai, ngời thiên hướng thượng hiệp khí cùng Trời Đất, hấp thụ nguyên khí của đại vũ trụ vào kết hợp bốn thời Tý Ngọ Mẹo Dậu lại thành một chu kỳ công phu luyện đạo, khứ trước lưu thanh phân giải và dẫn tiến những gì thọ hưởng được: “*nhẹ lên làm trời còn nặng xuống thành đất...*” như Đức Thầy đã dạy, để làm bốn phận Nhân lành đối với Thiên Địa?

Trong Mẫu Ái, Đức Thầy dạy: **“Quyết tâm tự đạt thắm nhuần ngày đêm”**. **“Chúng ta quyết tâm tự đạt không cần nhờ đỡ. Biết đường lối đó rõ ràng như vậy thì chúng ta phải hành trì nhiều hơn và dòm lại ta nhiều hơn, sửa ta nhiều hơn thì tự đạt thắm nhuần ngày đêm. Lúc đó quen rồi, ngày đêm nó chuyển chạy, mạch đốc cũng thông, mà mạch nhâm cũng thông, thấy nhẹ nhàng dễ dãi, xuất ngôn cởi mở, khai thông làm gì có sự gợn hờn giữa con người với con người. Sự đối đãi giữa con người phải quý trọng lẫn nhau, thương yêu lẫn nhau trong sự xây dựng...”**

Hành giả Vô Vi thực hành đúng theo lời dạy bảo của Đức Thầy, cho Âm Dương trên dưới quân bình thì Nhâm Đốc vận hành thông suốt, nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật nằm trên hai mạch Nhâm Đốc cũng từ từ khai minh. Đức Thầy dạy: **“Lục thông quy về lục tâm thông”** và **“lục tâm thông mới là đệ tử nhà Phật”**. Khi chơn tâm (Nhân?) hiển lộ hòa trên chiếu dưới, kết hợp Thiên Địa Nhân lại thành vòng tròn đầy viên mãn, toàn thân phát quang hòa đồng cùng hư không như Đức Thầy của chúng ta?

Nhân là chủng tử Phật trong tâm  
Hột giống Bồ Đề rất diệu thâm  
Thiên Địa Nhân hòa chung một thể  
Bồ Đề Phật Quốc tự Nhân tâm.

## THUYỀN VỀ BẾN GIÁC:

Con người sinh ra trong đục giới, và được trưởng thành trong đục cảnh nên thọ bẩm rất sâu dày... Khi được làm người, hằng ngày phải vắn thân học hỏi và trau dồi kỹ năng, thế nào cho thích ứng với hoàn cảnh chung quanh để mưu cầu chén cơm manh áo. Đến khi trưởng thành xây dựng gia đình, học làm vợ chồng, học làm cha mẹ, đồng thời làm người còn phải học hỏi với những người chung quanh để xây dựng gia đình ngày thêm hạnh phúc, để đóng góp cùng xã hội nhân quần một cách hữu hiệu?

Đức Thầy thường dạy **“*cu trần thì nhiễm trần*”**, muốn được trưởng thành trong một xã hội văn minh vật chất trật tự như thế, đòi hỏi ai cũng phải phấn đấu không ngừng để vươn lên, dần dần trở thành tập quán hướng ra ngoại cảnh, chạy theo vật chất tình tiền danh lợi, khiến cho **“*mê đắm ngũ uẩn*”** (1) **“*nên ruộng tâm chúng ta chứa đầy lừa tham dục*”** (2). Vô tình làm cho thân tâm mất quân bình, thiên đạo lu mờ, đường thiên xích không còn đủ thanh tịnh sáng suốt cảm thông cùng Thiên Địa.

Đức Thầy thường dạy: **“*cuộc đời là bãi trường thi*”**, vui buồn lẫn lộn, sướng khổ chung cùng, thành công thất bại, được mất thắng thua..., xảy ra hằng ngày trong cuộc sống giúp cho con người có cơ hội trưởng thành trong cuộc sống, ngõ hầu xây dựng cho xã hội ngày thêm văn minh tiến bộ. Nhưng đến khi lớn tuổi cảm thấy mệt mỏi, không còn đủ nghị lực và sáng suốt để chu toàn những bài học khó khăn thử thách ngày càng nhiều?

Đức Thầy dạy thêm rằng **“*thế gian là bể khổ*”**... Ngài muốn nhắc nhở người tu chúng ta hãy sớm nhận thức ra cuộc đời là vô thường giả tạm, hằng ngày chúng ta cứ mãi mê sống trong tham sân si động loạn, chơi vui lạc lõng giữa dòng đời. Như chiếc thuyền nan nhỏ bé đang trôi giạt giữa trùng khơi, với màn vô minh như án mây mù giăng giăng khắp nẻo, không còn phân biệt được đâu là bến là bờ? Trong khi bài học tình tiền duyên nghiệp và định luật sanh lão bệnh tử, như những cơn sóng dữ đang rình rập bủa vây, có thể đắm con thuyền bé nhỏ chìm sâu vào bể khổ trầm luân bất cứ lúc nào?

Pháp lý Vô Vi là đòi đạo song tu, hằng ngày người tu vẫn làm ăn sanh sống như người bình thường, đêm đêm ngồi thiền thực hành ba pháp: Soi Hồn, Pháp Luân Thường Chuyển và Định Thân... Nhờ thực hành pháp Soi Hồn vết màn vô minh, bước vào thiền định cánh cửa tâm linh hé mở, hành giả mới ngộ ra tia sáng thanh tịnh bình an tận tâm hồn, là con đường dẫn tới bến giác?

Đức Thầy dạy: **“Bình tâm hướng thượng tự tâm, Con đường chánh giác không mong cũng thành”, và “các bạn cứ hướng thượng càng ngày càng tu. Tu theo sự sáng suốt ở bên trên thì con đường chánh giác, bạn cứ theo sáng suốt mà không mong cũng thành, ta không muốn cái gì thì tự nhiên nó sẽ có tất cả”.**

Đức Thầy còn dạy rằng **“Pháp Lý Vô Vi là pháp quân bình”,** hành giả Vô Vi **“đêm đêm lo tham thiền”** xuất Hồn đánh lễ Phật học đạo, và **“ngày ngày lo niệm Phật”** thực hành những pháp phụ như Đức Thầy đã dạy là hồi quang phản chiếu nguồn minh triết trở về dạy cho vạn linh đồng thức giác hướng về Phật Pháp. Và người tu dựa vào mười điều thực hành tâm đạo của Đức Thầy đề ra, trau dồi công đức, lập hạnh công trình cho trên dưới quân bình, đường đạo **(đường thiên xích?)** từ từ sáng nói rộng ra, tỏa

khắp pháp thân thành thuyền từ đưa vạn linh trở về bến giác, để làm tròn đại nguyện đối với bản thể?

Trước khi dứt lời, con xin thành kính tri ơn Tổ Thầy đã ân độ và giảng dạy cho chúng con tu hành theo Pháp lý Vô vi, và cho chúng con có cơ hội học hỏi cùng bạn đạo...” **Kỷ Niệm Ngày Liễu Đạo của Đức Tổ Sư 11 tháng 10 ẤL, nhằm ngày 11 tháng 11 năm 2024**”, con xin góp nhặt những gì học hỏi được, khai triển theo sự hiểu biết của mình để bạn đạo nghiên cứu. Thành thật cảm ơn Huynh Đệ Tỷ Muội bỏ chút thì giờ xem qua, Pháp Lý Vô Vi là Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp, nên tôi xin dựa theo những lời dạy bảo của Cha và Tổ Thầy phân tích lên đây, nếu có điều chi sai sót xin Huynh Đệ Tỷ Muội lượng tình tha thứ cho.

Kính thư,

*Khổng văn Cúc*

Ngày 02 tháng 11 năm 2024.

Ghi chú:

(1) Lời dạy của Đức Phật A Di Đà trong TĐDK, trang 297

(2) Lời dạy của Trung Hoa Đế Quân trong TĐDK, trang 256

Và những chữ nghiêng nghiêng là trích lại lời giảng của Đức Thầy.





---

## *Thi Ca của Đức Thầy*

---

Sàigòn, ngày 16 tháng 05 năm 1971

Nguyện theo chơn Phật diệt thân tà  
Hồn tiến thiên không vượt cảnh ma  
Lo luyện chơn hành theo chánh pháp  
Chơn tâm tự giác quý hơn quà.

Tu theo đường lối thật thà  
Bỏ qua những chuyện vui hòa giả tâm  
Thâm tâm quang cảnh phải tầm  
Chớ nên bỏ phế mà làm ngoại lai  
Ai ai cũng có sắc tài  
Chớ nên vội vã theo ngài bỏ tôi  
Tội này phân rõ thiệt tôi  
Tham dâm động loạn khó ngồi yên thân  
Tham thiền tự định nhắc cần  
Phân cho rõ rệt tối cần là ai ?  
Chính hồn trách nhiệm chẳng sai  
Vía kia phụ trách lĩnh ngài đã ban  
Âm dương lý luận đôi đàng  
Cùng chung trợ tiên mở màn hóa sanh  
Sanh rồi lại diệt đành rành  
Chuyển luân luân chuyển cơ hàn khổ đau  
Thế gian cũng đổi nhiệm màu  
Thiên đàng cũng vậy trước sau dung hòa  
Chớ nên đếm xỉa thế tà  
Hại ta hại họ chớ mà lo âu  
Một lòng giữ thể trước sau  
Nhứt tâm theo Phật lập tàu chuyển thân  
Có không không có chẳng cần  
Phật là thanh tịnh mở lần nghiệp duyên.

*Luong Sĩ Hằng - Vi Kiên*

**NHÂN GIAN DU KÍ**  
**THÁNH HIỀN ĐƯỜNG**

Dịch Giả: *Đào Mộng Nam*

*Nhân Gian Du Kí nguyên bản viết bằng chữ Nho do Thánh Hiền Đường ở Đài Trung thuộc Đài Loan phụ đồng. Trước tác đăng tải trên bán nguyệt san Thánh Hiền và ấn tống lần thứ nhất năm 1982. Hội Ái Hữu Vô Vi được phép phiên dịch năm 1982 và phổ biến năm 1984.*



HỒI SÁU (tiếp theo)

**CÁC CĂN ÁC TÀ NIỆM DÂM DỤC,**  
**TỰ MÊ TRẦM TỘI NGHIỆP SÂU**  
**CÁC GÓC THIỆN CHÍNH TÂM TU THÂN,**  
**LO GIỮ MÌNH CÔNG ĐỨC CÒN**

Phật Sống Tế Công

Giáng ngày 19 tháng 10 năm Tân Dậu (1981)

**Thơ**

*Sắc tự đầu thượng nhất bả đao  
Phong tự lợi kiếm trảm anh hào  
Đa thiếu mê mộng si hoa khách  
Trầm luân nghiệt hải khôn khổ lao.*

**Dịch**

Chữ sắc (色) trên đầu có chữ đao (刀)  
Bén như gươm sắt chém anh hào  
Say hoa mê muội đời bao kẻ  
Biển khổ đọa đày tránh được sao?

**Tế Phật:** Xướng ca, khiêu vũ là dâm, dan díu với vợ và con gái nhà người là dâm, ý tưởng bản thiếu là dâm, phá hoại danh tiết của người là dâm. Tục ngữ nói "Sâu ăn rau sâu chết dưới rau, ong hút mật hoa ong chết dưới hoa" (Thái trùng thái hạ tử; hoa phong hoa hạ vong).

Lã Tổ dạy :

**Thơ**

*Nhị bát giai nhân thế tự tô  
Yêu trung trượng kiếm trảm ngu phu  
Tuy nhiên bất kiến nhân đầu lạc  
Ám lí giáo quân cốt tủy khô.*

## Dịch

Thân ngọc nỡ nà đẹp gái tơ  
Lưng đeo gương sắc chém trai khờ  
Tuy rằng kẻ ấy đầu không rụng  
Nhưng sẽ có ngày cốt tủy khô.

Tiên Thánh dạy phải luôn luôn kính sợ lòng người, không được nhiễm ý dâm dăng mê hoặc, không được hủ hóa vì sắc đẹp để rồi bị đọa đày nơi biển khổ, sau này hối hận thì đã muộn.

**Thái Sinh:** Lời dạy của ân sư rất hữu lí... Bữa nay giống như đem vấn đề dâm ra làm đề tài thảo luận, để truy tầm mục phiêu, cùng tìm tòi nhiều ý nghĩa sâu xa khác.

**Tế Phậ:** Đúng vậy, dâm là đầu mối của muôn tội ác, cho nên đêm nay trước tiên phải truy tầm phỏng vấn về vấn đề cái họa của dâm, để mong chúng sinh dưới gầm trời

đều có thể bỏ thói tà dâm mà giữ gìn trinh tiết.

**Thái Sinh:** Xã hội ngày nay trong mọi ngành hoạt động đều ngấm ngấm dùng sắc đẹp để mua chuộc lòng người, lôi cuốn khách hàng cho nên phong khí càng lúc càng sa đọa, những vụ án về gian dâm mỗi ngày mỗi nhiều, mỗi họa xét ra đều do tà dâm gây nên. Việc trước tác sách Du Kí đêm nay, những ai có duyên xem được đều giật mình tỉnh giấc để rồi cố gắng tu tâm sửa tính.

**Tế Phậ:** Đúng vậy, tâm ấn Ngọc Hoàng chứa diệu kinh: "Ba loại thuốc có giá trị cao là tinh khí thần, do đó có thể coi là ba báu vật quý nhất của con người, trên hết mọi thứ thuốc, nếu như cố bảo vệ tinh khí thần, tiết dục để tâm trong, cử ăn sơn hào hải vị, bát trân thập toàn, tự nhiên thân thể điều hòa, trăm bệnh lánh xa."

*(còn tiếp)*

