



Tuần Báo Vô Vi

25 tháng 3 năm 2018

Số 387

Email: tuambaovovi@gmail.com

Website: www.voviphatphap.org

Tuần này :

- Mục Bé Tám
- Lời Vàng Tiếng Ngọc
- Thư Từ Lai Vãng
- Thi Ca của Đức Thầy
- Bên Đèn Đọc Sách

Tờ báo hàng tuần của Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp phục vụ cho bạn đạo Vô Vi thế giới

Mục Bé Tám

Copyright by Lương Sĩ Hằng-Vĩ Kiên. All rights reserved.

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám, viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,
Bé Tám



Phần câu hỏi dành cho buổi sinh hoạt “Mục Bé Tám”:

- 1) Nam Bắc cực có hữu ích gì không?
- 2) Sự nhức mỏi do đâu hình thành?
- 3) Tại sao tình thương vẫn tiếp tục tuôn chảy toàn cầu?
- 4) Mưu mô phá hoại có hữu ích gì không?
- 5) Sự thương yêu trừu mến đôi bên kéo dài có hữu ích gì không?
- 6) Trung tín với chính mình có lợi không?
- 7) Tình yêu xuất phát từ đâu?

Copyright © Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên & Vô Vi. All rights reserved.

<p>Montréal, 5-6-2000</p> <p>1) Hỏi: Nam Bắc cực có hữu ích gì không ?</p> <p>Đáp: Thừa, Nam Bắc cực tạo thành cán cân trong người.</p> <p>Kệ:</p> <p>Quân bình tiến hóa dẫn tâm linh Tiến hóa thâm sâu rõ tánh tình Cơ hội hiểu mình năng tiến tới Hành trình nặng nhẹ tự phân minh.</p>	<p>Montréal, 6-6-2000</p> <p>2) Hỏi: Sự nhức mỏi do đâu hình thành ?</p> <p>Đáp: Thừa, sự nhức mỏi gây ra do sự ăn uống bất cân, ăn thịt nhiều, lâu ngày tích tụ chất acid uric.</p> <p>Kệ:</p> <p>Ăn nhiều loại acid lâu thành tụ Nhức nhối trong gân chằng có yên Muru mô cách mây cũng như không Bằng lòng dứt khoát tự đạt ưu.</p>
<p>Atlantic City, 7-6-2000</p> <p>3) Hỏi: Tại sao tình thương vẫn tiếp tục tuôn chảy toàn cầu ?</p> <p>Đáp: Thừa, tình thương vẫn tiếp tục do người có tâm đạo thực hành dẫn dắt lẫn nhau không ngừng nghỉ.</p> <p>Kệ:</p> <p>Thể hiện tình Trời rõ rệt mình Quý thương tiến hóa rõ hành trình Bình tâm học hỏi trong minh giác Khai triển chơn hồn tỏ chơn tình.</p>	<p>Atlantic City, 8-6-2000</p> <p>4) Hỏi: Muru mô phá hoại có hữu ích gì không ?</p> <p>Đáp: Thừa, muru mô phá hoại là phá mình. Người chơn tu không cần phải phá, sẽ có luật nhân quả trừng trị.</p> <p>Kệ:</p> <p>Nhân quả điển luật xử rõ ràng Vòng quanh vũ trụ hóa hóa sanh Đại Bi chuyển hóa xây dựng tiến Độ giải phân minh chuyển các ngành.</p>
<p>Atlantic City, 9-6-2000</p> <p>5) Hỏi: Sự thương yêu triu mến đôi bên kéo dài có hữu ích gì không ?</p> <p>Đáp: Thừa, sự triu mến kéo dài rất hữu ích cho tình thương xây dựng, nhắc nhở cho nhau nuôi dưỡng tinh thần xây dựng.</p> <p>Kệ:</p> <p>Thương yêu nhắc nhở giúp đỡ thành Quý yêu thương nhớ tự tâm hành Quý yêu không bỏ tình cao quý Tỉnh giác tâm thân tự thực hành.</p>	<p>Atlantic City, 10-6-2000</p> <p>6) Hỏi: Trung tín với chính mình có lợi không?</p> <p>Đáp: Thừa, trung tín với chính mình mới có cơ hội sửa tâm tánh tốt.</p> <p>Kệ:</p> <p>Dấn thân tự độ quý yêu Trời Lời lẽ phân minh rất thanh thoi Quy hợp ý Trời tâm thức giác Bình minh sáng tỏa khắp nơi nơi.</p>
<p>Atlantic City, 11-6-2000</p> <p>7) Hỏi: Tình yêu phát xuất từ đâu ?</p> <p>Đáp: Thừa, tình yêu phát xuất tự sự mong muốn và tham dâm.</p> <p>Kệ:</p> <p>Tình yêu nung nấu đã từ lâu Quý trọng thương yêu rất nhiệm mầu Tình thật gieo trồng trong ý muốn Thâm tình cởi mở giải mê sầu.</p>	

MÃU ÁI 102

Mọi điều ta đã gắng ghi
Đủ màu đủ sắc đủ thì khổ đau
Vợ chồng tạm sống trước sau
Chia tay chẳng kịp tỏ nhau một lời.

Nếu ta biết tự sớm tu và thông cảm được Hôn và Vía thì ta đâu có mắc phải sự khổ tâm giả tạm, tình nghĩa tạm bợ ở thế gian.

Mỗi thân mỗi xứ mỗi đàng
Mỗi căn mỗi quả mỗi tràng khổ tâm
Không tu tự tạo sai lầm
Cho đời là chánh âm thâm khổ đau.

Yêu là đau khổ, tự khai thác tình thương cao cả và xây dựng cho tất cả là hạnh phúc muôn đời.

Tình thương sẵn có nơi Trời
Nếu ta tu tiến hợp thời tiến thẳng
Bên Trên chẳng có cần nhân
Thế gian giả tạm cơ hàn thương yêu.

Nếu ta tự khai thác luồng thanh điện của ta hòa hợp với vũ trụ, thì sự đau khổ thương yêu giả tạm của thế gian nó sẽ tiêu tan.

(Trích từ băng giảng của Đức Thầy – Sài Gòn ngày 9/12/1972)



T H U T ù L a i V ăng

Qua Mục Thư Từ Lai Văng, bạn đọc có dịp chia sẻ tâm sự thiết tha của người gởi - các đứa con Vô Vi từ khắp Năm Châu; học hỏi và cảm nhận lòng thương yêu, sự hi sinh tận độ vô bờ của người nhận - Thầy Tám, người Thầy, người cha VÔ VI yêu quý Những lá thư gói ghém tâm tình thắm thiết, nhất là từ các bạn Vô Vi đang ở quê nhà xa tít với hoàn cảnh khó khăn, gút mắc từ ĐẠO lẫn ĐỜI, luôn được hồi âm bằng những lời khuyên giải sáng suốt, chân tình, hướng tâm về chân lý vô cùng siêu diệu.

THƯ GỎI THẦY TỪ VIỆT NAM

B H, ngày 25/9/1999

Kính gởi Thầy,

Con tên là L T D, 58 tuổi. Lần đầu tiên con viết thư cho Thầy.

Con tu theo pháp môn Thầy được 20 năm. Trên con đường tu học, con gặp rất nhiều khảo đảo. Cách nay 2 năm, con mô u nang. Bác sĩ mới phát hiện bệnh ung thư và được điều trị một thời gian khỏi.

Con cương quyết tu học. Càng tu thì nghiệp lực càng đến. Hiện tại con cũng vừa bị té gãy tay, đang băng bột. Trong tâm con luôn hướng về đường tu học, luôn tin tưởng luồng điển quang của Đấng Bề Trên, của Thầy Tổ hỗ trợ cho mình, nhưng vì nghiệp lực quá nặng. Con mừng vì tu tinh tấn hơn lúc trước khi bị nạn, nay lại bị nghiệp quả khảo đảo tiếp.

Trên đường tu học con nhiều thiếu sót. Con mong Thầy dạy dỗ, chỉ dẫn cho con. Con đang mong lời giáo huấn của Thầy, cho tâm con bớt trần trược động loạn và nghiệp quả bớt khảo đảo.

Kính bái,

Con,

L t D

THƯ HỒI ÂM CỦA THẦY TÁM

Montréal ngày 13/11/99

T D,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 25 tháng 9 năm 1999 được biết con tu theo Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp được 20 năm.

Năm nay được 58 tuổi đã và đang gặp rất nhiều khảo đảo, con đã mổ bướu, bác sĩ mới phát hiện bệnh ung thư và đã qua khỏi sau khi điều trị. Nay con cương quyết tu thiên lại càng bị nạn như té gãy tay, hiện đang băng bột. Tâm con luôn luôn hướng về tu học và niềm tin, hướng thượng theo chiều hướng thanh quang tận độ. Con đã có dũng chí tu tiến. Cần tiếp tục trong giai đoạn này, cần hành Hạnh Pháp Luân Thường Chuyển để khai triển cơ tạng mà dứt khoát tham dâm. Lần lần mọi trở ngại sẽ yên, cũng do sự quyết tâm của chính con. Ngày đêm tu luyện đứng đắn, luôn luôn lấy oán làm ân thì không còn sự trở ngại vì thiếu trí buồn bực không tiến.

Thế gian đô thị giả, vạn sự trên đời là không. Con đang thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp cuối cùng cũng sẽ về không, nhiên hậu mới đạt tới ánh sáng vô cùng của Đại Bi. Luồng từ bi của chính con càng ngày càng mở rộng. Cần niệm Phật liên tục để khứ trược lưu thanh, tâm thức sẽ được quân bình. Hạnh Pháp Luân Thường Chuyển để lập lại sự quân bình của nội tâm, luôn luôn lấy oán làm ân mà tiến hóa, thì phần hồn sẽ được nhẹ. Nhịn nhục tối đa nhiên hậu mới có cơ hội thông cảm mọi sự việc từ bên ngoài cho đến bên trong.

Chúc con thành tâm tu tiến, con nên nhận thức có Trời, có Đất, có Đạo, là sẽ sống yên hơn những người chưa biết tu.

Quý thương,

Lương Sĩ Hằng



Thi Ca của Đức Thầy

Manila, ngày 29 tháng 4 năm 1989
HOÀN NGUYỄN

Giận tôi, tôi chẳng giận hờn
Ghét tôi, tôi lại biết ơn kiếp này
Dù cho tình thế đổi thay
Tâm tôi vẫn giữ ngày ngày lo tu
Chẳng còn lý luận dự trừ
Giữ tròn nguyên lý an du chơn hờn
Thánh Tiên vẫn tiến vẫn tồn
Người lo tranh chấp mất hồn xác luôn

Lương Sĩ Hằng - Vi Kiên

LUÂN HỒI DU KÝ (tiếp theo)
của Thánh Hiền Đường

Dịch Giả *Đào Mộng Nam*

Hồi Mười Ba (tiếp theo)

BIẾT ĐAU BIẾT ĐÓN ĐỘNG VẬT LO TÍNH MỆNH

Ở RỪNG Ở NÚI KHÔNG NHÀ HỎI LỖI XƯA

...
Dương Sinh: Bị chuyển kiếp làm voi có cảm tưởng ra sao?

Voi Giáp: Thân hình to lớn kèn càng, xác mang rất nặng, đi đứng tốn nhiều sức, có cảm giác rất khó chịu.

Tế Phậ: Thân xác, chân tay người to lớn nhưng thiếu đất dụng võ.

Dương Sinh: Voi dùng vòi để quắp đồ ăn thả vào miệng là có tại sao?

Tế Phậ: Vì kiếp trước được huấn luyện thành thực nên chân tay linh hoạt, co duỗi lẹ làng, có công khổ luyện thân thể, cho nên kiếp này mới có cái tay lạ lùng, lấy vật bắt người rất ư dễ dàng, mặc dầu coi không đẹp mắt.

Dương Sinh: Tạo vật thân lực phi phạm, mọi việc sắp xếp thật là chu đáo, đường luân hồi muốn bỏ hay muốn đi đều do mình tự chọn, thích trái nào cứ ăn quả nấy. Xin hỏi vị khác, hành vi kiếp trước của vị ra sao mà kiếp này phải đầu thai làm loài voi?

Voi Ất: Tôi kiếp trước sinh trưởng trong rừng, chưa gột rửa hết tính dã man, khí chất hung ác, tâm tàn lực bạo, yêu một người con gái trong họ, bị cha mẹ cô ta phản đối, tôi nổi giận đã giết hết cả nhà còn cắt thịt ăn cho nguôi cơn giận, có

thể nói như vậy là hết sức tàn nhẫn. Kiếp trước hành động phản đạo làm người, cho nên kiếp này phải đầu thai làm loài voi.

Dương Sinh: Coi họ giống một người ngoại quốc thuộc bộ lạc bán khai, trên mặt có nhiều đường gạch, trông thực lạ lùng.

Tế Phậ: Con voi này là loại voi hai nanh rất lớn, đó cũng là răng ăn thịt người. Răng loài người ngắn nhỏ đều đặn, là loại răng trời ban cho để ăn rau trái, còn loại voi muốn ăn chắc phải mài răng trước đã, chúng lại ham phá hoại khủng bố, người và thú khác biệt nhau, có thể căn cứ vào đó mà phân loại. Răng vẫn minh ngắn nhỏ đều đặn, răng dã man dài nhọn, sắc như dao bén. Do đó mong người đời hành xử theo trình độ văn minh, không được giấu dao hại người, tránh hành động như dã thú. bữa nay tam ngưng cuộc phỏng vấn ở đây, Dương sinh chuẩn bị trở lại Thánh Đức Đường.

Dương Sinh: Thưa con đã lên đài sen, kính mời ân sư khởi hành.

Tế Phậ: Đã trở về tới Thánh Đức Đường, Dương Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác.

(còn tiếp)

