



Tuần Báo Vô Vi

14 tháng 8 năm 2016

Số 303

Email: tuambaovovi@gmail.com

Website: www.voviphatphap.org

Tuần này :

- Mục Bé Tám
- Lời Vàng Tiếng Ngọc
- Thông Báo
- Sinh Hoạt Bạn Đạo
- Thư Từ Lai Vãng
- Thi Ca của Đức Thầy
- Bên Đèn Đọc Sách

Tờ báo hàng tuần của Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp phục vụ cho bạn đạo Vô Vi thế giới

Mục Bé Tám

Copyright by Lương Sĩ Hằng-Vĩ Kiên. All rights reserved.

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám, viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,
Bé Tám



Phần câu hỏi dành cho buổi sinh hoạt “Mục Bé Tám”:

1. Từ trường là gì ?
2. Chương trình sống chung do đâu hình thành ?
3. Mưu cầu sớm thực tâm thì phải làm sao ?
4. Thanh quang điển lành hỗ trợ cho cuộc sống chung bằng cách nào ?
5. Siêu sinh lực là sao ?
6. Mỗi người đều phát tâm thì công việc sẽ trở thành tự nhiên và hồn nhiên trật tự phải không ?
7. Sự thành tâm phục vụ bất vụ lợi có ích gì không ?

Copyright © Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên & VÕ VI. All rights reserved.

<p>Yorba Linda, 23/10/98 3 : 52 AM 1) Hỏi: <i>Từ trường là gì ?</i> Đáp: Từ trường thanh nhẹ tự giải nạn tai. Kệ : Thực hành khai triển điển tâm linh Tự cứu quy y tự sửa mình Thức giác thực hành trong dứt khoát Bình tâm tu tiến rõ hành trình.</p>	<p>Yorba Linda, 24/10/98 5 : 00 AM 2) Hỏi: <i>Chương trình sống chung do đâu hình thành?</i> Đáp: Thừa chương trình sống chung do mọi người thực hành tu học đóng góp hình thành thì mới có giá trị chung hưởng hòa bình. Kệ : Thực hành giải tỏa chính mình Đóng góp chung vui tạo tiến trình Dũng mãnh thực hiện trong quý trọng Chương trình cởi mở lại càng minh.</p>
<p>Yorba Linda, 25/10/98 6 : 50 AM 3) Hỏi: <i>Muru cầu sớm thức tâm thì phải làm sao ?</i> Đáp: Muru cầu sớm thức tâm thì phải hành pháp liên tục không ngừng nghỉ dù cho gặp phải sự đụng chạm giữa tình đời, cần hành pháp để tự giải tỏa sự phiền ưu của nội tâm. Kệ : Chơn tu tự tiến trong thâm kín Giải tỏa phiền ưu cứu chính mình Lặn độn không còn trong giác ngộ Bền tâm vững chí giải tâm mình.</p>	<p>Holyday Inn Costa Mesa, 26/10/98 5:55 AM 4) Hỏi: <i>Thanh quang điển lành hỗ trợ cho cuộc sống chung bằng cách nào ?</i> Đáp: Thừa thanh quang điển lành hỗ trợ trong cuộc sống chung, mỗi người đều hướng tâm về con đường giải thoát trong lúc tham thiền nhập định, cố gắng xuất hồn đánh lễ Phật, chung một đường hướng tiến hóa của tâm linh, tiến về vô sanh ổn định. Kệ : Tự tu tự hướng tự giải mình Rõ lý thâm cao rõ tiến trình Học hỏi không ngừng tâm ngộ pháp Thực hành chất phác hướng về thanh.</p>
<p>Holyday Inn Costa Mesa, 27/10/98 8:50 AM 5) Hỏi: <i>Siêu sinh lực là sao ?</i> Đáp: Thừa siêu sinh lực là thanh tịnh. Cho nên người tu thiền rất cần sự siêu sinh lực tức là tịnh. Càng nhịn nhục càng thanh tịnh, tự chiến thắng mọi nghịch cảnh. Kệ : Chung quy cũng phải thực hành Giải tiến tâm linh tự đạt thanh Nguồn cội đến nơi tâm tự đạt Giải mê phá chấp triển phần thanh.</p>	<p>Holyday Inn Costa Mesa, 28/10/98 5 :39 AM 6) Hỏi: <i>Mỗi người đều phát tâm thì công việc sẽ trở thành tự nhiên và hồn nhiên trật tự phải không ?</i> Đáp: Thừa sự phát tâm cao quý sẽ hình thành môi giới tự nhiên và hồn nhiên, vàng không đổi là vậy. Lúc nào cũng có giá trị. Kệ : Phát tâm tự tiến âm thầm Giềng mối phân minh tự tái tâm Đạo đức không cần khoe sắc thắm Bền tâm xây dựng tiến cao tầng.</p>
<p>Yorba Linda, 29/10/98 6 : 20 AM 7) Hỏi: <i>Sự thành tâm phục vụ bất vụ lợi có ích gì không ?</i> Đáp: Sự thành tâm phục vụ rất hữu ích, lúc nào cũng cảm động được lòng người. Kệ : Phát tâm xây dựng động lòng Trời Muru lợi lồi thôi lại tạo tôi Ý nguyện không thành tâm vọng động Bình tâm thanh tịnh tự về ngôi.</p>	

MẪU ÁI 19

*“Thế gian duyên điển sắc cầm
Thiên Đàng cũng vậy thì thâm chung vui
Tình thương cõi mở phân mùi
Hương thơm êm dịu bụi ngùi đánh tan.”*

Muốn được sống an lành thì phải tìm hiểu nguyên lý của luồng điển hiện hành, từ bản thân cho đến Vũ Trụ và Thiên Đàng.

*“Minh tâm mới thấy quý sang
Thấy lòng thơ thới thấy an muôn đời
Ơn cha nghĩa mẹ chẳng rời
Tình thương cao đẹp phân lời như khuyên.”*

Muốn khuyên thiên hạ thì trước hết phải tự xét và biết khuyên lấy mình, tự tìm hiểu lấy sự sai lầm và cương quyết thay đổi, thì nó mới hòa cảm được với các giới từ bên trong cho đến bên ngoài..

*“Đạo đời nguyên lý phân hai
Âm dương tương hội lập đài hóa sanh
Có cha có mẹ có dành
Tình thương cho kẻ thừa hành hậu sanh.”*

Dù cho ở từng lớp nào đi nữa, thì người đi trước vẫn phải lo cho người kế tiếp, gạt hái và lưu lại những kỷ niệm cảm động và cao quý.

(Trích từ băng giảng của Đức Thầy – Sài Gòn ngày 14/3/1971)



Thông Báo

Thông Báo của Ban Tổ Chức Đại Hội “Du Hành Đạo Pháp 2016” Cầm Nang – Logo Phù Hiệu “Tứ Đại Giai Không”

Ban Tổ Chức (BTC) xin thông báo đến toàn thể quý bạn đạo những thông tin liên hệ đến **Đại Hội Du Hành Đạo Pháp 2016** như sau:

BTC đã gửi đi hết cầm nang và chương trình Đại Hội cho tất cả bạn đạo.

1. Bạn đạo Việt Nam sẽ nhận cầm nang vào cuối tuần ngày 14 tháng 8 năm 2016
2. Sau khi nhận được cầm nang, xin quý bạn vui lòng kiểm tra tất cả chi tiết liên hệ đến cá nhân và đọc kỹ chương trình thông tin hướng dẫn trong cầm nang.
3. Tất cả mọi sai sót xin vui lòng liên lạc trực tiếp với BTC, email về: voviduhanhdaophap@gmail.com.
4. Những bạn đạo nào chưa nhận được cầm nang trong hạn kỳ 30 tháng 8, xin vui lòng email mail liên lạc về BTC: voviduhanhdaophap@gmail.com.
5. BTC cũng vừa hoàn tất chương trình ấn hành **Logo “Tứ Đại Gia Không”** với chất lượng bằng bạc, 2 mặt, sáng, móc lớn, đẹp và phát hành trong ngày **Đại Hội “Du Hành Đạo Pháp 2016”**.
6. Bạn đạo có thể thỉnh lại với giá vốn: **\$250,000 Đồng VN / Khoảng \$12 USD cho bạn đạo nước ngoài (Mỗi Logo được kèm theo một bao vải nhung đỏ. Hình mẫu được kèm theo phía dưới)**
7. Những bạn đạo nào cần đặt Logo bằng vàng xin vui lòng liên lạc cho BTC biết trọng lượng và loại vàng để chúng tôi đặt dùm.



Xe Bus

Ngoài ra BTC xin thông báo địa điểm sẽ đón bạn đạo ghi danh đi xe bus với BTC như sau:

Địa Điểm, Giờ Khởi Hành

Địa điểm khởi hành:

Số 2 đường Giải Phóng,

Phường 4, Quận Tân Bình

TP Hồ Chí Minh

(Vòng xoay Lăng Cha Cả, đi vào đường Thăng Long đến ngã 3 Giải Phóng)

Giờ khởi hành: 5:00 giờ sáng ngày 20 tháng 9 năm 2016 tại địa điểm. (Bạn đạo khởi hành sớm sẽ giảm được thời gian chờ đợi làm thủ tục nhập cảnh)

- Địa chỉ, khởi hành, điện thoại Ban Chuyển Vận được ghi rõ trong cẩm nang.
- Xin quý bạn lưu ý: BTC chỉ đón ở địa điểm như đã kể trên.

Mọi thắc mắc liên quan đến Đại Hội xin quý bạn đạo vui lòng liên lạc trực tiếp với BTC.

Email : voviduhanhdaophap@gmail.com

Thành thật cảm ơn sự lưu ý của quý bạn.

Kính thư,

BTC Đại Hội “Du Hành Đạo Pháp”



Logo Phù Hiệu “Tứ Đại Giai Không”

Kính thưa toàn thể quý bạn đạo.

Trong những năm gần đây, Ban Tổ Chức (BTC) chúng tôi đã nhận được nhiều câu hỏi của bạn đạo về vấn đề thỉnh những tấm Logo **Phù Hiệu “Tứ Đại Giai Không”** mang trên cổ, giống như là những cái đã được Đức Thầy chứng trước đây.

Cũng vì nhu cầu cho những bạn đạo mới tu sau này có thêm niềm tin trên con đường hành pháp, BTC chúng tôi cũng đã cho đăng trên **Đặc San Vô Vi 2014** bài giảng về ý nghĩa của phù hiệu **“Tứ Đại Giai Không”** cùng với lời hướng dẫn cho những hành giả Vô Vi có được tấm Logo trong giai đoạn thiếu vắng Đức Thầy.

Tuy là Đức Thầy đã để lại lời hướng dẫn, nhưng phần đông bạn đạo vẫn còn ngại ngùng và bỡ ngỡ với phương cách tự làm cho cá nhân.

Cảm thông được những lý do kể trên, cũng như để cho trật tự và thống nhất cho những tấm Logo bạn đạo mang trên cổ có được một hình thức, chất lượng và được sự chứng nhận y như những tấm Logo đã được Đức Thầy chứng trước đây. BTC chúng tôi quyết định sẽ tiến hành việc ấn hành Logo như sau:

- Logo sẽ được BTC ấn hành với chất lượng bằng bạc, sáng, móc đẹp, lớn và phát hành trong ngày Đại Hội “Du Hành Đạo Pháp 2016”.
- Logo sẽ được BTC trình, xin đề trên bàn Tổ và Bạn Đạo đồng hướng tâm xin Bề Trên, Đức Tổ Sư và Đức Thầy chứng nhận.
- Logo sẽ được BTC cho thỉnh lại với giá vốn sau buổi Đại Lễ Tưởng Niệm Đức Thầy (Ngày 23 tháng 9 năm 2016).
- Những bạn đạo thỉnh Logo, sau đó theo lời hướng dẫn của Đức Thầy trong lúc tham thiền chung ở Đại Hội để tấm Logo trong lòng bàn tay của mình.

Chúng con xin kính trình Bề Trên, Đức Tổ Sư và Đức Thầy chương trình ấn hành Logo **Phù Hiệu “Tứ Đại Giai Không”**. Hy vọng những tấm Logo mang đầy ý nghĩa này sẽ giúp cho bạn đạo ở thế hệ sau có thêm niềm tin và nghị lực, vững bước trên con đường tu tập của cá nhân.

Những bạn đạo nào muốn đặt trước những tấm Logo cho cá nhân hoặc gia đình, xin email về BTC voviduhanhdaophap@gmail.com. Xin vui lòng cho biết số lượng để chúng tôi có thể chuẩn bị.

Kính thư,

BTC “Du Hành Đạo Pháp”

Ghi chú: Kèm theo đây là bài giảng về Logo - Phù Hiệu “ Tứ Đại Giai Không ” đã được đăng trong **Đặc San Vô Vi 2014**

“Ý Nghĩa Của Phù Hiệu “ Tứ Đại Giai Không ”

Đức Thầy Tám giảng về ý nghĩa của phù hiệu “**Tứ Đại Giai Không**” như sau:

“*Phù hiệu này thích hợp cho người tu Vô Vi. Bên trên là vũ trụ quang chiếu cho khối óc và cơ tạng con người. Người thực hành dụng ý niệm **Nam Mô A Di Đà Phật**, tự mình phát quang, hòa hợp với vũ trụ quang. Bên dưới là **Tứ Đại Giai Không**. Hai bánh xe điện quang hai bên là Tả Bành Chất, Hữu Bành Cư; nhờ đó con người mới có sự quân bình đi đứng. Chính giữa là Trung Bành Mạng. Hành giả nhìn phù hiệu này sẽ được nhắc nhở đường lối tự mình tu tiến, toàn thân của người thực hành Vô Vi là điện quang. Nhìn đó mà hành thì tương lai sẽ có kết quả tốt. Nhìn để thực hành, để tự phát triển hơn là nhờ sự phù hộ.*”



Hỏi: *Tám logo Vô Vi để đeo có chữ Tàu “Nam Mô A Di Đà Phật”; nếu được Đức Thầy cảm đến thì hiệu lực gia tăng? Vậy trường hợp không có dịp gặp Đức Thầy thì phải làm sao ?*

Đáp: Trong lúc tham thiền để nó trong lòng bàn tay là đủ rồi.

Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên



**Phiếu Bầu Chọn Địa Điểm
Đại Hội “Du Hành Đạo Pháp 2017”**

Tổ chức Đại Hội trong vùng Đông Nam Á.

Tổ chức Đại Hội trong vùng Bắc Mỹ.

- Bạn đạo chỉ được chọn 1 địa điểm.
- Xin vui lòng đánh dấu vào ô vuông địa điểm mà mình muốn Đại Hội được tổ chức cho năm 2017.
- Ban Tổ chức sẽ thu nhận phiếu bầu vào trưa **23 tháng 9 năm 2016** của Đại Hội và thông báo kết quả trong ngày Bế Mạc Đại Hội.



**Danh Sách Bạn Đạo Phát Tâm Ân Tổng
Kinh Sách, Đạc San Vô Vi**

1. Kim Anh Porter	Cali	\$100.00 USD
2. Lý Hồng Anh	Cali	\$100.00 USD
3. Trần Văn Tùng	Viet Nam	\$50.00 USD
4. Cô Huệ Tâm	Cali	\$50.00USD

Mọi phát tâm đóng góp liên hệ đến việc ấn tống xin vui lòng liên lạc về email :
kinhsachvovi@gmail.com

Phát Tâm Ân Tổng Xin Điền:

- Tên Họ :
- Địa chỉ :
- Email :
- Điện thoại :
- Phát tâm số tiền :USD, CAD, EUR, AUD, Đồng
- Check money order xin đề: **VoVi Friendship Association of New York**

Và gửi về địa chỉ:

**VoVi New York
118 Pheasant Cir.
Brentwood, NY 11717**

Kính thư,
Ban Kinh Sách



Lưu Ý: Bài viết cho mục “Sinh Hoạt Bạn Đạo Thế Giới” không ngoài mục đích giúp bạn đạo địa phương thông tin tới cộng đồng Vô Vi. Những tin tức này không phản ảnh quan điểm của Tuần Báo Vô Vi. Ban Biên Tập Tuần Báo Vô Vi hoàn toàn không chịu trách nhiệm về nội dung của các bài viết này.



SỰ BÉN NHẠY CỦA ĐIỂN

Mấy năm nay, càng ngày tôi càng cảm nhận được luồng điển trong bản thể mình rõ ràng hơn. Có khi trược có khi thanh, có khi yếu có khi mạnh, có khi nó rút đi lên và cũng có khi nó tuột xuống thấp, tôi đều cảm nhận được hết.

Tại Ấn đường (*trung tâm chơn mây*) và Hà-đào-thành (*trung tâm bộ đầu*) là hai điểm mà điển trong bản thể tôi thường gom tụ và rút. Điều này cũng dễ hiểu, bởi vì đây chính là hai huyết đạo trọng yếu mà người tu thiền theo Pháp Lý Vô Vi lúc nào cũng phải trụ tâm ý tại đó khi hành pháp (*ngó mơ màng hoặc tưởng nghĩ tại đó*) để khai mở huyền năng và phát triển tâm linh bằng chính năng lực điển của chính mình.

Hiện nay, luồng điển của tôi đã lên tới bộ đầu, và vị trí mà điển thường sinh hoạt và chuyển chạy trong bản thể tôi là từ Ấn đường lên tới Hà-đào-thành. Nó thường hay chuyển chạy lên xuống giữa hai điểm này, hoặc đôi khi nó cũng trụ ở khu vực Nê-hườn-cung (*mỏ ác*), đó là những lúc điển của tôi tương đối thanh nhẹ.

Đôi khi, do tiếp xúc với môi trường nặng nề bên ngoài, hoặc với vài người còn nặng trược, luồng điển tôi bị ô nhiễm và bị trì kéo xuống thấp hơn vị trí nó thường trụ. Có khi nó tuột dài xuống sống mũi, hoặc thỉnh thoảng chạy xuống tận chót mũi. Những lúc như thế, tôi phải tập trung và niệm Phật tới đa trên đỉnh đầu để kéo nó lên, hay nói cách khác là tôi đã tập trung trụ niệm để giải phần trược điển đã xâm nhập vào bản thể tôi. Có nhiều lúc, tôi phải mất một khoảng thời gian khá lâu mới có thể kéo nó trở lên vị trí lúc ban đầu.

Có khi điển chuyển rút trên đỉnh đầu, tôi nghe mát mẻ dễ chịu, đó là lúc điển trong bản thể tôi dồi dào thanh nhẹ, hoặc là tôi đang thừa tiếp luồng thanh điển hỗ trợ của Bề Trên. Có khi điển bộ đầu

cũng đang chuyển rút, nhưng tôi lại cảm thấy nặng nề, ê ẩm khó chịu thì đó là lúc điển bản thể tôi đã bị nhiễm trược và đang tự chuyển giải nó ra.

Hai trạng thái nặng và nhẹ này cũng thường xảy ra trong bản thể tôi. Nó đúng là “Thanh trược liên hồi” như Đức Thầy đã dạy.

Trong khoảng thời gian cuối năm nay (1991) tôi lại có thêm một chứng nghiệm mới lạ là: cảm nhận được luồng điển của người khác. Nghĩa là hiện giờ tôi không chỉ cảm nhận được luồng điển của riêng mình, mà còn cảm nhận được cả luồng điển đến từ bản thể của người khác khi tiếp xúc với họ.

Ví dụ như, luồng điển tôi đang thường trụ tại Hà-đào-thành, khi tôi tiếp xúc với bạn A, tôi lại cảm nhận một luồng điển khác xoáy xoáy ngay trước trán trên bản thể tôi, thì tôi biết đó chính là vị trí tần số điển của bạn A mà tôi đã trực tiếp thu nhận được trên bản thể mình. Cũng như thế, khi điển của người đối diện đang trụ ở sau ót, tôi cũng nghe sau ót mình điển trụ và xoáy xoáy ở đó. Điều cảm nhận này, lúc ban đầu tôi cũng không dám cả tin nên đã thử hỏi vài người mà tôi tiếp xúc để kiểm chứng lại thì được họ xác nhận là đúng. Có thể nói rằng bản thể của tôi lúc bấy giờ cũng giống như một tấm gương trong suốt và phản chiếu tất cả mọi cảnh vật đối diện với nó.

Ngoài ra, khi người tiếp xúc với tôi đang mang nặng một tâm sự gì đó (*vui, buồn hoặc lo lắng về việc gì...*) thì chỉ sau vài phút hoặc năm ba câu đối thoại băng quơ, tôi bỗng nhiên nói trúng ngay vào vấn đề mà họ đang chất chứa trong tâm.

Hoặc khi tiếp xúc chuyện trò, tôi cũng cảm nhận được là người đối diện với tôi đang giả dối hay thành thật, mặc dù họ có cố tình che dấu hoặc khuất lấp sự thật. Đối với những bạn tu khác, cùng tu thiền theo Pháp Lý Vô Vi hay ở các pháp tu khác,

khi tiếp xúc trao đổi đạo lý với họ, tôi cũng có thể cảm nhận được là họ có công năng tu tập thực sự hay chỉ ôm một mớ lý thuyết suông để đi tán gẫu hoặc loè người khác. Tôi cũng có thể nhận biết được là họ đã trụ được tâm, đã hướng nội tự thăng tiến hay vẫn còn hướng ngoại, còn mê thần thông, hoặc còn chạy theo âm thanh sắc tướng giả tạm bên ngoài.

Những ấn chứng trên đây của bản thân tôi sau một thời gian dài tu thiền đã nói lên được phần nào sự kỳ diệu của thiền. Tất cả những cảm nhận và hiểu biết khi ta đạt được trong lãnh vực thiền giới vừa thực tiễn lại vừa vi diệu, khó có thể nghĩ bàn, chỉ có tự dẫn thân tu tập thì hành giả mới có thể đạt được và tin được.

Cũng nhờ bước vào thiền giới, tôi mới không còn mê mờ để mãi tự gạt chính mình, hoặc bị gạt bởi ngoại cảnh. Càng ngày năng lực kỳ diệu của thiền càng giúp tôi thêm sáng suốt và minh định rõ ràng mọi sự việc, lớn cũng như nhỏ, trong cuộc đời đầy biến ảo này.

(Mai Chát, 1992)

LÝ thuyết đi đôi với thực hành
THUYẾT suông nào thấu lẽ Cao Sanh
THỰC tâm khô luyện Chơn Thiền pháp
HÀNH giả tỏ tường nẻo trực thanh.
(PN, 20:30' – 19/02/2011)



Thư Từ Lai Vãng

Qua Mục Thư Từ Lai Vãng, bạn đọc có dịp chia sẻ tâm sự thiết tha của người gửi - các đứa con Vô Vi từ khắp Năm Châu; học hỏi và cảm nhận lòng thương yêu, sự hi sinh tận độ vô bờ của người nhận - Thầy Tám, người Thầy, người cha VÔ VI yêu quý Những lá thư gói ghém tâm tình thấm thiết, nhất là từ các bạn Vô Vi đang ở quê nhà xa tít với hoàn cảnh khó khăn, gút mắc từ ĐẠO lẫn ĐỜI, luôn được hồi âm bằng những lời khuyên giải sáng suốt, chân tình, hướng tâm về chân lý vô cùng siêu diệu.

THƯ GỎI THẦY TỪ HOA KỲ

Cali, ngày 24/5/1998

Kính Đức Thầy,

Con tên là V T, theo PLVVKHHBPP đã 23 năm, nhưng kết quả tu học không bằng một nửa của người mới tu học. Tại sao? Vì nghiệp lực của con quá nặng nề.

Kính Đức Thầy, con nhận được pháp thiên này do một người khủng (mà chị con nuôi trong nhà) trao cho con. Ông ta đã lượm quyển "TỐI TÂM ĐẠO 1,2,3" trong đồng sách báo mà VC sắp đem đốt. Sau khi đọc quyển sách, con đến thiền đường Ông Em để nhờ chỉ cách thực hành công phu (1 lần). Sau đó, con phải vào trại học tập cải tạo. Con dấu sách Thực Hành Công phu trong người. Bấy tháng đầu con tu tập có tiến bộ: sức khỏe tốt (mặc dầu ăn cơm với muối nhiều hơn thịt cá). Thân tâm con được an lạc, không lo nghĩ nhiều đến gia đình, vợ và 2 con nhỏ (1 tuổi và 7 tháng). Con biết chấp nhận hoàn cảnh thực tại và lo hành pháp. Mỗi đêm con thiền mê đi suốt một giờ rưỡi, khi tỉnh lại tưởng chừng như mới 15 phút. Con thấy được nhiều ấn chứng. Khi con rời khỏi trại học tập, vì phải đương đầu với miếng cơm manh áo, con gặp nhiều nghịch cảnh, con vẫn kiên trì theo đuổi Pháp Lý, nhưng không đều đặn, có đêm mệt mỏi quá ngủ luôn. Sau đó nghe được băng giảng đạo của Đức Thầy, con cố gắng chinh đốn lại và cố gắng ngồi thiền mỗi đêm 45 phút vì ban ngày bôn ba động loạn, và tình trạng như thế suốt 23 năm qua !!

Kính thưa Thầy, điều ước mong của con từ nhỏ là tìm được một PHÁP MÔN hữu hiệu đưa con đến chỗ giải thoát. Con đã biết tụng kinh, lần chuỗi niệm Phật lúc lên 10 tuổi (theo Pháp môn Tịnh Độ). Khi lớn lên con mong gặp được MẬT TÔNG PHÁP vì pháp môn này đích thân mình sư truyền dạy, nhưng con không được toại nguyện. Con đã đọc nhiều triết lý Phật giáo của Đức Thầy TÂY AN (Phật giáo Hòa Hảo), Triết Lý Thiên Định của SUZUKI, KRISHNA MURTI Con thấm nhuần

được Triết Lý Vô Vi của Phật pháp qua Đức Thầy TÂY AN :

"Tu đầu tóc không cần phải cạo,

Miễn cho tròn cái đạo, làm người ..".

Đức Krishna Murti nói :

"Chỉ cần 5 phút thành Phật nếu bạn thật sự buông bỏ hoàn toàn ...

Nhà chùa, nhà thờ là nơi ngục tù giam hãm chúng ta !..."

Nhưng cái khó của giáo lý là :

- Làm sao "Cho tròn cái đạo làm người" ?

- Làm sao "thật sự buông bỏ hoàn toàn ?

và không có phương pháp nào thực hành rốt ráo đến mục tiêu đó. Những Bậc Cao Minh đại giác đã nhiều năm, nhiều kiếp tu tập mới có thể nói được điều đó dễ dàng. Chứ chúng sanh nghiệp lực đầy đây và yếu đuối không thể thực hành được điều đó nếu không có phương pháp giải mở. Con cũng có nghe danh tiếng của Đức Cao Minh Thiền Sư, Đức Ông Tư ở Sadec, nhưng con không có duyên gặp gỡ. Mãi cho đến ngày nhận được quyển sách "TỐI TÂM ĐẠO" của Đức Thầy. Con đọc nghiền ngẫm những câu vấn đạo của Đức Thầy giải đáp. Con nhận thấy rõ nét triết lý Vô Vi Phật Pháp mà con đã thấm nhuần trong tâm não: - "Nếu ăn chay mà thành Phật thì con bò đã thành Phật ..." - " ...Thượng Đế trong nội tâm, bàn thờ trong nội tâm ..." Song hành với triết lý Vô Vi đó. Đức Thầy còn có 3 pháp hành để giải nghiệp lực cho chúng sanh.

Kính thưa Đức Thầy, cái khổ tâm của con là đi vào ĐẠO mà không có cơ duyên diện kiến MINH SƯ truyền pháp. Con cứ ôm cái triết lý Vô Vi và 3 pháp thực hành (PL, SH, TĐ) lượm được mà tu tập với nghiệp lực đầy đây, giống như kẻ hành khát nặng nề với những rác rưởi chông chát trên người trong bước đường lang thang tìm sự an lạc cho thân tâm. Qua băng giảng của Đức Thầy, con học được chữ Nhẫn Nhục và Từ Bi. Đức Thầy đã nhẫn nhục làm tapis cho thiên hạ. Đức Thầy đã từ bi thương xót chúng sanh trong cảnh khốn cùng mà không màng đến sự cực nhọc vất vả của thân tâm. Những

lần nhắc đến đức độ cao cả của Đức Thầy là con khóc. Con không biết tại sao ? Có lẽ vì công năng khổ hạnh của Đức Thầy quá cao siêu và to lớn như sa mạc, còn kết quả tu tập của con suốt 23 năm qua như hạt cát (chứ không được một nắm cát) trong sa mạc. Đức độ và Đạo hạnh của Đức Thầy không ai sánh bì kịp.

Suốt 23 năm qua, lúc nào con cũng mơ được diện kiến với Đức Thầy. Sau 3 năm gia đình con sang Mỹ (1995), ổn định tạm cuộc sống, con muốn tìm gặp Đức Thầy nhưng chưa có cơ hội. Dịp may có người bạn đạo ở Georgia báo tin sắp có Đại Hội Vô Vi ở Las Vegas. Được tin con mừng quá, vội liên lạc với thiền đường Thiên Thức, nhưng không còn chỗ trống. Con liên lạc với anh Trường ở Texas, thì anh cho biết phải đóng tiền trước để giữ chỗ. Con chỉ nghĩ được có 2 ngày cuối tuần (vì mới vào làm không có phép). Ngày bắt đầu Đại Hội là ngày Chúa Nhật. Con xin nghỉ ốm 1 ngày để có thể dự Đại Hội thêm 1 ngày thứ hai. Đến chiều ngày đầu tiên của Đại Hội, gia đình con gặp chị bạn đạo hỏi "có gặp Thầy chưa?", "Biết đâu mà gặp!". Rồi chị chạy đi liên lạc với ai đó, vì chiều thứ hai 4 giờ là gia đình con phải về Cali để kịp sáng hôm sau đi làm. Mãi đến ngày thứ hai của Đại Hội, lúc 2g30, con gặp lại chị và được biết Đức Thầy đã chờ gặp con vào buổi trưa (12g00). Thế là trễ rồi! Cảm số phòng của Đức Thầy trong tay lòng con nửa mừng nửa lo. Không biết mình sẽ làm gì đây khi gặp Đức Thầy, vì đây là lần gặp gỡ đầu tiên.

Gia đình con ngồi đợi ở phòng khách trong sự hồi hộp và lo nghĩ không biết mình phải nói gì đây? Đức Thầy chợt hiện ra, lòng con đang phân vân. Bỗng con nghe tiếng Đức Thầy: "Cái gì nữa đây? Giờ này không có tiếp khách". Lòng con xe lại. Con cảm nghĩ mình vô phước, không duyên gặp gỡ từ lúc vào Đạo. Khi có cơ may gặp được cũng chẳng nhận được lời chỉ giáo tâm tình!! Vợ và con của con cũng ngỡ ngàng đưa mắt nhìn con. Con ra hiệu cho họ quỳ xuống chân Đức Thầy và chỉ nói được câu: "Gia đình con đến lạy từ biệt Đức Thầy. Xin phép Đức Thầy cho con về, ngày mai con phải đi làm, không tiếp tục dự Đại Hội được". Gia đình con cúi lạy Đức Thầy 3 lạy. Đức Thầy hỏi:

- Về đâu? Đi bằng gì?
- Dạ, con đi xe về Cali.
- Đi đường mất 4 giờ rưỡi?
- Dạ.
- Thôi về ráng lo tu.
- Dạ.

Sau đó, gia đình con xá Đức Thầy và lui ra để Đức Thầy còn ăn uống trước khi xuống Hội Trường. Trên đường về, ngồi trên xe, vợ con hỏi:

- Em thấy Thầy làm sao ấy!

Có lẽ thầy phải xuống Hội Trường đúng giờ. Và lại mình đã đến trễ. Lúc Thầy chờ mình, mình không gặp được chị bạn đạo để biết trước. Khi được tin Thầy cho phép diện kiến thì đã quá trễ! Lỗi tại mình không liên lại được chị ấy. Kính Đức Thầy, xin Đức Thầy tha tội cho con. Miệng thì nói thế với vợ con, nhưng thâm tâm con nghĩ: Sao Thầy lạnh nhạt thế! Phải chi Thầy hỏi, các con đến có việc chi đây? Và sau đó Thầy nói vài lời để xoa dịu lòng nhớ nhung, mơ ước gặp gỡ mấy chục năm qua!!! Suốt lộ trình về, tâm tư con vui buồn lẫn lộn. Vui là hạnh ngộ được Đức Thầy, được lạy Đức Thầy, đã mãn nguyện. Buồn là lần đầu tiên gặp gỡ quá ngắn ngủi thời gian và ngắn ngủi lời nói... Bỗng nhiên, con chợt nhớ ra câu chuyện cầu đạo của nhị Tổ Thần Quang. Tổ sư Thần Quang, khi xưa cầu đạo với Đức ĐẠT MA TỔ SƯ, ông phải quỳ trước cửa động suốt 7 ngày đêm dưới trời tuyết giá lạnh. Khi được diện kiến Đức ĐẠT MA TỔ SƯ, Thần Quang thưa:

- Kính Bạch Thầy, con không có gì làm lễ ra mắt Thầy!

- Cánh tay của người!

Thần Quang không ngần ngại rút gươm chặt đứt cánh tay trái của mình dâng lên TỔ SƯ. Cuối cùng con nghĩ ra, Đức Thầy đã thử tâm Nhân Nhục của con, nhưng con không lĩnh hội ngay tức khắc. Thế là con đã thi rớt Đức Nhân Nhục mà con đã học qua lời chỉ giáo của Đức Thầy qua băng giảng đạo. Người xưa có cách thử tâm kẻ cầu đạo rất khắc nghiệt. Ngày nay, Đức Thầy chỉ thử tâm kẻ học đạo bằng lời nói lạnh nhạt mà con đã bị động tâm thì làm sao học được đạo? Hôm nay con viết lại những dòng cảm nghĩ của con dâng lên Đức Thầy. Thư viết đến đâu, nước mắt con chan hòa đến đó. Con nghĩ mình không có nhiều cơ may sớm gặp Đức Thầy khi vào đạo, không được Đức Thầy ban Ân Điển khi gặp gỡ... Tuy nhiên, dù sao con cũng đã diện kiến Đức Thầy, lạy Đức Thầy như học trò lễ lạy SƯ PHỤ khi nhập môn. Thế là con mãn nguyện rồi! Con ráng cố gắng tu sửa như Đức Thầy đã dạy.

Kính thưa Đức Thầy, mọi người sinh ra với một duyên nghiệp riêng, căn cơ tu học riêng. Do đó cũng phải có sự chỉ giáo riêng rẽ của MINH SƯ con kính lạy Đức Thầy cho con lời chỉ dạy riêng theo đúng căn cơ tu học của con. Con phải tu hành thế

nào để tiến bộ trên đường tu học, và phải làm gì để góp phần vào công cuộc xây dựng chung THƯỢNG ĐẾ.

Sau cùng con kính gửi đến Đức Thầy số tiền 1250\$ để đóng góp vào chương trình "Cứu Khổ Ban Vui". Số tiền này con đã dành dụm suốt 3 năm qua để đi dự Đại Hội, nhưng nay con gửi đến Đức Thầy chuyển cho người nghèo khổ. Số tiền tuy nhỏ nhưng nó là cả tháng lương con đi làm hiện nay. Con mong số tiền nhỏ bé này mang lại một ít niềm vui cho người nghèo khổ ở VN và làm giảm bớt một phần nào niềm đau xót của Đức Thầy đối với chúng sinh. Kính mong Đức Thầy nhận nơi đây lòng kính yêu của con đối với Đức Thầy.

Con rất mong nhận được thư hồi âm của Đức Thầy. Một lần nữa, con kính lạy Đức Thầy tha lỗi cho con vì con đã viết thư quá dài làm mất thì giờ quý báu của Đức Thầy. Kính lạy Đức Thầy,

Ng H V T

THƯ HỒI ÂM CỦA THẦY TÁM

Montreal, ngày 27/6/98

V T,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 25/5/98 được biết con vẫn thành tâm hành pháp và giàu lòng bác ái, đã gửi 1200\$ giúp đỡ người nghèo. Số tiền này Thầy sẽ chuyển về VN cho trường học dạy trẻ câm điếc tại Lái Thiêu do soeur N. đảm trách. Con có duyên lược được pháp và tự tu, là điều may cho phần hồn của con, nay lại được đến xứ Mỹ tự do, lại có cơ duyên tham dự đại hội tại Las Vegas chỉ có một ngày rưỡi, phải trở về nơi trú ngụ đi làm. Căn lành ngộ pháp tự thực hành, khứ trước lưu thanh, hướng tâm về Trời Phật, khai triển Phật Pháp. Duyên may gặp được bạn đạo, tài liệu dồi dào, tri chí tu tiên. Người tu cần nghịch cảnh để sớm thức tâm, lấy oán làm ân, thực hành đứng đắn, phân minh đời đạo trong thực hành. Chư Phật đều chịu khổ nhọc mới thành. Sau sự khổ nhọc là sự siêu thoát và sung sướng.

PLVVKHHBPP là cứu khổ ban vui, tự tu tự tiến, tri niệm Nam Mô A Di Đà Phật theo sự giải thích trong cassette của Thầy đã thực hành, truyền cảm luồng điện trong tâm thức. Nơi nào cũng tu được, chỉ thiên hướng về hướng Nam là được rồi. Chỉ cần thành tâm niệm Phật thì mới giải được nghiệp chướng trong nội tâm.

Thiên đàng địa ngục do tâm. Nếu tâm chúng ta thanh tịnh thì hoàn toàn sẽ giải được nghiệp. Lúc

nào cũng sống trong không mà có. Còn tự ái thì lúc nào cũng còn chấp chày và mạn. Thành tâm quyết chí tự giải và tu tiên thì mọi việc sẽ được yên vui. Hoàn cảnh là ân sư, thực hành là chánh, sẽ quán thông muôn chiều kích động và phản động. Học từ bi và thực hiện từ bi, con có duyên gặp Thầy nhưng con chưa cảm giác luồng điện thanh tịnh của Thầy đã và đang làm việc với con trong lúc hành thiền.

Mỗi khi con nhắc đến đức độ của Thầy thì con cảm động đến rơi lụy, chứng minh tâm từ bi của con có, con mới cảm động. Khi con thông cảm sự khổ nhục của Thầy đã chịu đựng từ bao nhiêu năm qua, tin tưởng nơi Trời Phật mà hành sự, vì người kế tiếp. Sự ngược đãi của Thầy đối với người tu là cứu chứ không có hại. Nếu thật sự nhọc thì chỉ có thương chứ không có ghét. Vì sự khổ nhục của đồng loại, Thầy đã dùng nước mắt chan cơm và đau đớn từ sơ thịt. Nhờ con điều luyện của tình đời đen bạc, mà Thầy đã tự vượt mãi cho đến ngày nay Thầy vẫn khỏe mạnh và tiếp tục phục vụ bạn đạo khắp các nơi trên thế giới và cả các bạn ở quê nhà. Nhắc đến Thầy con khóc là con sẽ tự giải được trước khí của nội tâm. Chúng ta chỉ có thâm tu thâm tiến trong thực hành, nhiên hậu mới có cơ hội khai thác tài sản cuối cùng của Đấng Toàn Năng đã ân ban. Chúng ta chỉ lập lại trật tự thanh tịnh sẵn có mà tận hưởng những gì đã và đang ân ban, mang xác làm người chẳng có khả năng tạo ra một hạt cát. Chỉ có thuận theo tình trời để học hỏi sự thanh tịnh mà thôi. Hiểu được thanh khí điển hóa sanh vạn vật, thực hành phát triển điển tâm, thì chẳng có chày mạn, chỉ biết phục vụ từ gia đình cho đến xã hội không cách biệt. Tâm thành sẽ hiểu rõ nguồn căn của chính mình mà tu. Thanh nhẹ là duyên, nặng trước là lún sâu và phá hoại. Con hiểu được sự thử thách của Thầy đối với con thì con cố gắng tu nhiều hơn, để dẹp tất cả tự ái mới tiến sâu vào đạo mà tu. Ở đời này chỉ có Trời Đất và Đạo là sung sướng và hạnh phúc nhất, đó là gia tài cuối cùng của người tu Vô Vi.

Càng nhập định sẽ càng tỏa ánh sáng từ khối óc cho đến cơ tạng. Trung tâm bộ đầu liên hệ với luồng điện cái của vũ trụ mà tu, thì mới thật sự thoát nghiệp trần gian, hết lo và hết khổ, chỉ có vui trong thanh tịnh mà thôi. Dứt khoát chủ kiến mới thoát tục. Chúc con và gia đình vui tiến trong thanh tịnh.

Quý thương,
Lương Sĩ Hằng

Thi Ca của Đức Thầy

Cocoa, Florida ngày 24 tháng 12 năm 1987
Ý CHÍ

Giáng lâm tại thế truy tâm
Con đường chơn lý chẳng lầm chẳng sai
Khai tâm ý chí tiến hoài
Không ngừng giao cảm thanh đài bên trên
Bên trong đã sẵn có nền
Cần Khôn quy một chẳng quên ý lành
Bền tâm vững chí thực hành
Trí tâm khai triển đạt thanh đạt hòa.

Lương Sĩ Hằng - Vi Kiên



NHÂN GIAN DU KÝ (tiếp theo)
của Thánh Hiền Đường

Dịch Giả *Đào Mộng Nam*

Hồi Hai Mươi Lăm (tiếp theo)

SẮC KHÔNG MÊ NGƯỜI, NGƯỜI TỰ MÊ

NGỘ TƯỚNG VỐN KHÔNG, KHÔNG SẮC TƯỚNG

...
Thái Sinh: Thưa sư huynh đã tu và tự đạt giải thoát, huynh quả là một đấng trượng phu, vượt thắng trăm ngàn kẻ khác đang đắm chìm trong biển ái dục, song xin hỏi, huynh đã cắt lia những dây tình trói buộc của nữ sắc đó như thế nào?

Duyên Sinh: Nếu tôi trình bày cặn kẽ e quá dài, tôi cũng không biết bắt đầu từ đâu. Tôi trước kia vốn thấy sắc đẹp là say mê ham muốn, có lẽ vì xem quá nhiều sách báo khiêu dâm in hình lõa thể nên tính dâm dục bị kích thích quá mạnh khiến tâm thần mê loạn. Về sau, nhờ trầm tư quán tưởng tôi trấn tĩnh được tinh thần, cuối cùng nữ sắc có gì đáng mê say đâu mà khiến con người phải điên đảo quay cuồng như vậy, và tôi cứ tiếp tục thâm cứu sự quan hệ vi diệu đó mãi, cuối cùng tôi mới khám phá ra rằng nữ sắc vốn không.

Thái Sinh: Sự khám phá của huynh rất ơn ích cho người đời vậy xin huynh phân tích lại cho được tỏ tường hơn.

Duyên Sinh: Thưa được, tôi xin phân tích sự kết quả đó như sau: Nữ sắc vốn tự nó không có gì là quan trọng cả bởi lẽ các tướng của nữ sắc, đều do người ta tô điểm, cộng thêm tính mê say vốn có trong mình nam giới tạo nên.

Ví như gặp một thiếu nữ xinh đẹp nào đó trên đường phố, nàng mặc đồ mỏng hở hang, đầu xức nước bông, má môi đánh phấn thoa son, cặp giò mang vớ mỏng, chỉ có vậy mà trở

thành một bức hình mỹ nhân nồn nà khiến nam giới thèm khát đến nỗi có thể ăn tươi nuốt sống, thành ra những thứ đồ trang sức, đã là lí do chính làm thanh niên chú ý, thậm chí có một số kẻ chỉ vì say mê vẻ đẹp bề ngoài này mà tâm lí biến thái sinh bệnh nặng, thân xác khô héo gầy mòn. Có nhiều trường hợp cũng chỉ vì ham mê sắc đẹp mà trở thành kẻ cuồng bạo sát nhân, xây nhà vàng chứa vợ bé, bỏ vợ lớn gây sóng gió cho gia đình, phá hoại luân thường đạo đức của xã hội, thật quả là vấn đề nan giải. Vẻ đẹp bề ngoài của nữ giới làm mê mẩn lòng người, chẳng khác nào nhện giăng lưới mê hồn, dẫn dụ một số ruồi nhặng hiếu kì tự lao đầu vào bẫy.

Nếu như muốn bài trừ thứ sắc tướng đó, chỉ cần sử dụng phương pháp quán tưởng để mở trí quan sát, sẽ thấy được rõ mọi khía cạnh và sau đó sẽ hiểu được rằng mình mê say phái nữ là chỉ mê say cái vẻ đẹp trang sức bề ngoài cùng thân xác ngọc ngà, phấn son của họ. Nếu say mê cái vẻ trang điểm bề ngoài như áo quần hở hang họ mặc do tơ sợi dệt thành thì tại sao nhìn tơ sợi lại không mê? Mê vì đôi vớ mỏng thì tại sao khi vớ còn là tơ sợi tại xưởng dệt lại không mê? Mê vì phấn son nhưng phấn son chỉ là hóa chất pha chế, thì tại sao lại không mê hóa chất? Mê vì thân xác ngọc ngà thì thân xác đó cũng bằng da bằng thịt, ngoài ra chẳng còn sức quyến rũ nào khác hơn, thành ra thân xác đó cũng giống tựa đồ sứ chén kiêu, thân thể dầu mềm mại cũng chưa chắc mềm mại hơn nổi lụa the.

Cho nên “Sắc không mê người, người tự mê” (*Sắc bất mê nhân, nhân tự mê*). Sắc đẹp sở dĩ có chẳng qua là do cảm giác sai lầm của ý thức chính mình tạo ra mà thôi.

Thái Sinh: Ha ha, bởi vậy trong sách Tây Du Ký nổi danh có cảnh Trư Bát Giới vì tham sắc chịu phiền não, là cốt để làm gương cho đời hậu cảnh tỉnh những kẻ hiểu sắc khởi bị ngoại vật giả tạo cám dỗ, làm lu mờ mất bản tính chân thật, khiến tự chuốc đau khổ vào mình.

Duyên Sinh: Có một số kẻ mù quáng, mê mẩn lao đầu vào các động để hưởng thụ được khoái lạc, song nếu biết suy ngẫm tìm hiểu kỹ càng, sẽ nhận chân ra rằng những cảnh sắc mê li đó vốn giả tạm nên chẳng thể tồn tại.

Thái Sinh: Sư huynh phân tích về sắc tướng quả là cao minh, tin rằng những điều vừa trình bày có thể giải cứu được rất nhiều kẻ mê lầm.

Duyên Sinh: Thái Sinh chớ quá khen, sở dĩ tôi mở được trí là nhờ cố gắng nghiên cứu học hỏi lí đạo cao sâu. Cũng xin tỏ lòng kính mến chư tín hữu Thánh Hiền Đường đã dốc tâm vì đạo pháp.

Thái Sinh: Thưa bản đường chỉ mới có chút cố gắng vì xã hội mà thôi, tin rằng chỉ những bậc

Thánh đạo cao đức rộng vô tiền khoáng hậu mới có đủ tài để người đời kính phục.

Tế Phậ: Bữa nay thời giờ đã trễ, đối với vấn đề sắc tướng chúng ta đã nghiên cứu rất sâu xa, bởi vậy khuyên nữ giới nước nhà, về phương diện trang điểm phải làm cách nào phù hợp với đức tính đoan trang hiền thực của truyền thống dân ta, chớ nên phấn son lòe loẹt, quần áo ăn bận hở hang để mê hoặc nam giới, phải biết phòng ngừa sự nguy hại, trước là đối với bản thân mình sau là đối với người xung quanh và xã hội, hi vọng thanh niên đang đắm say sắc đẹp hãy dùng kiềm trí tuệ cắt đứt tơ tình, hầu tránh mọi sự tai hại do sắc đẹp gây nên, để khỏi thân bại danh liệt.

(Tế Phậ an thần định phách cho Duyên Sinh, Duyên Sinh trở lại giấc ngủ bình thường, Tế Phậ và Thái Sinh sửa soạn kết thúc cuộc hành trình).

Tế Phậ: Thái Sinh chuẩn bị trở lại Thánh Hiền Đường.

Thái Sinh: Thưa vâng, con đã lên đài sen, kính mời ân sư khởi hành.

Tế Phậ: Đã về tới Thánh Hiền Đường, Thái Sinh xuống đài sen, hôn phách nhập thể xác.

(còn tiếp)



Đại Hội Vô Vi Quốc Tế
Du Hành Đạo Pháp 2016

ξ

Đại Hội Du Hành Đạo Pháp

*Đại La xoay chuyển khắp năm châu
Pháp Lý Vô Vi rất nhiệm màu
Xây dựng vô cùng trong Đạo Pháp
Quý tướng Trời cao tâm hành triển
Học hỏi vô cùng tâm tự tiến
Phục vụ thành tâm, tâm tự giác
Quyết định tự tu chẳng đổi dời
Quy y Phật Pháp thành tâm tiến
Hương về Trời Phật óc sáng choang
Đẹp bỏ thị phi tâm tánh hiền
Thực hành Chánh Pháp tự đạt duyên*

San Diego, ngày 9 tháng 1 năm 2009

Lương Sĩ Hằng – Vĩ Kiên



Phiếu Ghi Danh
Đại Hội Vô Vi Quốc Tế
Du Hành Đạo Pháp 2016

(Nhân dịp mùa “Lễ Tưởng Niệm Đức Thầy”)

Từ ngày 20.9.2016 – 25.9.2016 (6 ngày, 5 đêm)

Tại Thansur Bokor Highland Resort

(Núi Tà Lơn)

Kampot Province, Cambodia

Mỗi gia đình chỉ cần điền một phiếu nếu ở chung phòng.

Chi tiết cá nhân (Xin ghi họ và tên giống như trong Passport)			
Họ: (Trường phòng)	Tên:	Tên lót:	
Ngày sinh:	Quốc tịch:	<input type="checkbox"/> Nam <input type="checkbox"/> Nữ	
Số thông hành:	Ngày cấp:	Ngày hết hạn:	
Họ:	Tên:	Tên lót:	
Ngày sinh:	Quốc tịch:	<input type="checkbox"/> Nam <input type="checkbox"/> Nữ	
Số thông hành:	Ngày cấp:	Ngày hết hạn:	
Họ:	Tên:	Tên lót:	
Ngày sinh:	Quốc tịch:	<input type="checkbox"/> Nam <input type="checkbox"/> Nữ	
Số thông hành:	Ngày cấp:	Ngày hết hạn:	
Trẻ em dưới 12 tuổi: Xem giá tiền trẻ em		<input type="checkbox"/> Trẻ em từ 3 – 5 tuổi	<input type="checkbox"/> Trẻ em từ 6 – 11 tuổi
Địa chỉ:			
Thành phố:	Tiểu bang:	Zip Code:	Quốc gia:
Điện thoại:	Cell:	Email:	
Tên thân nhân trong trường hợp khẩn cấp cần liên lạc:		Điện thoại:	

Bạn cùng phòng (nếu không đi cùng gia đình)			
1)	Thành phố:	Quốc gia:	<input type="checkbox"/> Nam <input type="checkbox"/> Nữ

Giá tiền cho một người - \$USD (Xem phần ghi chú về Đại hội)				
Đại Hội + Tour + Bus (Xem ghi chú về Xe Bus)		Phòng 2 người	Số tiền	
Người lớn	<input type="checkbox"/>	\$430	\$	
Người lớn (dành cho bạn đạo Việt Nam)	<input type="checkbox"/>	\$390	\$	
Trẻ em từ 3 – 5 tuổi (dưới 2 tuổi: miễn phí)	<input type="checkbox"/>	\$180	\$	
Trẻ em từ 6 – 11 tuổi	<input type="checkbox"/>	\$270	\$	
Đêm khách sạn trước hoặc sau Đại Hội		Số đêm trước Đại Hội (18.9, 19.9)	Số đêm sau Đại Hội (25.9, 26.9)	
Phòng 2 người (Xin đánh dấu vào ngày muốn ở thêm)	\$40 / 1 người	<input type="checkbox"/> 18 <input type="checkbox"/> 19	<input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 26	\$
Tổng cộng				

Đóng tiền (Xem phần ghi chú về việc đóng tiền và địa chỉ gửi tiền)	
Gởi kèm theo Phiếu Ghi Danh	½ giá tiền Đại Hội hoặc đóng trọn
Trước ngày 31 tháng 7, 2016	Số tiền còn lại.

Chi phiếu, Cashier Check hay Money Order xin ghi trả cho:
VOVI FRIENDSHIP ASSOCIATION OF NEW YORK

Hủy bỏ ghi danh	
Trước ngày 31.5.2016	Hoàn tiền 100%
Sau ngày 1.6.2016 đến ngày 31.7.2016	Hoàn tiền 50%
Sau ngày 1.8.2016	Không hoàn tiền

Điều chỉnh chi tiết cá nhân hoặc thay thế người	
Sau ngày 1.8.2016	Khách sạn tính lệ phí \$50.00

Ban Ghi Danh Đại Hội Du Hành Đạo Pháp

Ban Ghi Danh	Vùng Phụ Trách	Địa Chỉ Liên Lạc	Điện Thoại / Email
Nguyễn Xuân Nhân	Germany (Đức quốc)	Kueferst. 13 Rauheim 65479 Germany	(49) 6142-929-361 vovi@live.de
Huỳnh Thiệu Tường	France (Pháp)		33-1-43 61 48 38 cb8ct@yahoo.fr
Nguyễn Hữu Lâm	USA (Hoa Kỳ) và các quốc gia còn lại	P.O. Box 92062 Portland, OR 97292-2062 USA	503-380-9307 Lamn11@gmail.com
Nguyễn Minh Châu	Việt Nam	118 Pheasant Circle Brentwood, NY 11717 USA	631-355-9873 vovinyork@gmail.com
Vũ Hùng	Miền Bắc - Việt Nam		09-15-259-933 vuhung00@gmail.com
Hoàng Thùy Lam	Miền Nam - Việt Nam		09-32-700-500 Lamhoang7777@yahoo.com
Võ Ngọc Phượng	Miền Nam - Việt Nam		983-353-050 hoaphuong02@yahoo.com.vn

Ghi chú:

Phiếu Ghi Danh qua website:

- Quý bạn có thể lấy Phiếu Ghi Danh (PGD) từ website: voviphatphap.org
- Mọi thắc mắc về Đại Hội Du Hành Đạo Pháp xin email về: VOVIduhanhdaophap@gmail.com
- Địa chỉ khách sạn: **Thansur Bokor Highland Resort**
Bokor Mountain, Teuk Chhou District,
Kampot, Kingdom of Cambodia.
Tel: +855 33 683 8888
E-mail: reservation@thansurbokor.com
Website: www.thansurbokor.com

Đại Hội:

- Thời gian Đại Hội: từ ngày **20.9.2016** đến ngày **25.9.2016** (6 ngày, 5 đêm).
- Giá tiền Đại Hội bao gồm các bữa ăn sáng, trưa, tối tại khách sạn trong các ngày Đại Hội:
- Trẻ em dưới 12 tuổi phải đi cùng với cha, mẹ. Nếu đi chung với cha hoặc mẹ thì phải có sự đồng ý với bạn cùng phòng với cha hoặc mẹ.
- Ngày nhận phòng vào khách sạn: **20.9.2016**.

- Ngày trả phòng rời khách sạn: **25.9.2016**.
- Các đêm ở trước hoặc sau Đại Hội bao gồm 1 bữa ăn sáng.

Phi trường - khách sạn:

- Phi trường đến: Phnom Penh International Airport (PNH)
- Từ phi trường quốc tế Phnom Penh đến khách sạn Thansur Bokor Highland Resort khoảng 2 tiếng (180 km) qua quốc lộ 3.
- Ban Tổ Chức sẽ có thông báo thêm các chi tiết trong thời gian tới cho các bạn đạo đến phi trường quốc tế Phnom Penh để về khách sạn Thansur Bokor Highland Resort.
- Electronic visa (dành cho bạn đạo ngoại quốc): vào website sau đây để xin visa trực tiếp: <https://www.evisa.gov.kh/>. **Chú ý:** Visa chỉ có hiệu lực trong vòng 3 tháng do đó bạn đạo nên xin visa vào khoảng đầu tháng 8, 2016 là tiện nhất.

Các chi tiết cần để xin visa (chiếu khán):

- 1 tấm hình cỡ 4 x 6 cm hoặc 2" x 2" được scan theo dạng jpg. Bạn có thể chụp hình bằng digital camera và giữ lại qua dạng này.
- Thẻ tín dụng (visa) để trả tiền lệ phí là \$37.
- Sau khi điền đầy đủ chi tiết và hoàn tất hồ sơ trong website, quý bạn sẽ nhận được qua email một E-Visa trong vòng 1 – 2 ngày. Sau khi nhận được bạn phải in ra 2 bản bằng màu hoặc trắng đen để trình khi nhập cảnh và xuất cảnh Cambodia.

Xe Bus Sài Gòn – Khách San Thansur Bokor Highland Resort:

(Bao gồm trong giá tiền Đại Hội)

Chú ý: BTC đã hợp đồng trọn gói với công ty dịch vụ để có giá tiền Đại Hội thấp nhất cho tất cả bạn đạo, cho nên những bạn đạo di chuyển tự túc cũng phải đóng tiền đồng giá cùng với bạn đạo đăng ký di chuyển xe bus qua BTC. Lý do là xe phải giữ chỗ trống suốt hành trình từ Việt Nam qua Cambodia để đưa tất cả bạn đạo đi **SihanoukVille** tour vào ngày 21 tháng 9 năm 2016.

- Ngày đi từ Sài Gòn: 20.9.2016.
- Ngày về từ khách sạn Thansur Bokor Highland Resort: 25.9.2016.

Tour Sihanoukville: (Bao gồm trong giá tiền Đại Hội)

- Ngày 21.9.2016: thăm viếng thành phố, tắm biển và ăn trưa.
- 2 bữa ăn sáng và tối tại khách sạn Thansur Bokor Highland Resor.

Đóng tiền, địa chỉ gửi tiền và giữ phòng:

- Xin quý bạn đạo vui lòng ghi danh sớm và đóng trọn tiền trước ngày **31.7.2016** để Ban Tổ Chức có thể giữ phòng đầy đủ cho mọi bạn đạo tham dự Đại Hội.
- Các bạn đạo tại Hoa Kỳ gửi chi phiếu, cashier check hoặc Money Order xin ghi trả cho:

VOVI FRIENDSHIP ASSOCIATION OF NEW YORK

Và gửi về địa chỉ: Lam Nguyen
P.O. Box 92062
Portland, OR 97292-2062
USA

- Các bạn đạo ngoài Hoa Kỳ đóng tiền Đại Hội xin liên lạc với Ban Tổ Chức qua email: voviduhanhdaophap@gmail.com để biết thêm chi tiết về việc chuyển tiền thẳng vào trương mục.

Chú ý: Ngân hàng sẽ tính thêm tiền lệ phí chuyển ngân và bạn đạo sẽ phải trả thêm lệ phí này. Xin liên lạc với BTC để biết lệ phí này trước khi gửi.